

Exposities juli-aug-september

Jans van Loo, doeken, Bosanemoon, begane grond

Jans van Loo, 1949, schildert al ruim 30 jaar. Zij volgde diverse schildercursussen bij onder meer de Vazom, Kerkrade en bij Joop Noordkamp en Hub Pasmans.

Ook nam zij deel aan een cursus Ikonen schilderen in de Russisch orthodoxe traditie.

Ze werkt met verschillende materialen o.a. met acrylverf, olieverf, pastelkrijt en tempera. Sinds zo'n 8 jaar is zij tevens bezig met keramiek en beelden.

Zij heeft ruime expositie-ervaring.

"Het is een hobby", zegt ze zelf, "maar ook een passie, alles kun je vergeten en je kunt je overgeven aan je gevoel. Dat maakt me blij en gelukkig". En dat gevoel vind je als toeschouwer terug in haar werk, soms vrolijk en soms een beetje mysterieus.



Gerry Delnoy, keramiek en brons, vitrines Bosanemoon

Gerry Delnoy stelt zich graag aan u voor: "Mijn naam is Gerry Delnoy Rodigas, geboren 1946 en woonachtig in Welten, Heerlen. Ruim 23 jaar werk ik met veel plezier aan mijn bronzen beelden, soms abstract, maar meestal figuratief. Ik heb een enkele cursus gevolgd, maar liefst volg ik mijn eigen gevoel. Mens en dier zijn meestal mijn thema, vaak met een elegante of humoristische inslag. Ik werk weliswaar ook met keramiek en steen, maar brons heeft mijn voorkeur".