

Exposities oktober – november - december 2021, eerste week januari 2022

Tentoonstelling: **Ontmoeting**

Galeriegang, Bosanemoon, begane grond

Ton Franssen en cursisten exposeren in Parc Imstenrade van 5 oktober 2021 tot 6 januari 2022. Ton Franssen geeft al jaren met veel passie schilderlessen aan een groep fanatieke cursisten. Die vormen inmiddels een hechte groep schilders met de nodige ervaring.



Het tekenen van portretten en modellen, naar levend model, heeft lange tijd een vast onderdeel uitgemaakt van zijn lessen. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de creatieve ontplooiing van de cursisten. Ton begeleidt iedereen in deze persoonlijke zoektocht. De werken die tentoongesteld worden zijn daarvan een goede afspiegeling. Naast schilderijen van portretten en modellen treft u daarom ook werk met andere thema's aan.

Ons werk kenmerkt zich door een grote diversiteit aan interpretatie, materiaalgebruik, techniek en creativiteit.

De expositie heeft als titel "Ontmoeting". We hopen dat u de tentoonstelling bezoekt en geniet van de creatieve uitingen van de deelnemende schilders. Verdwalen en wegdromen mag!

Ton Franssen, *De geboorte van Eros*, links en rechts *Tutis Mortem*



Double You See, Wim & Cobi Riksen

Galeriegang, eerste etage, Bosanemoon

Elkaar inspireren, elkaar beïnvloeden, elkaar versterken, elkaar uitdagen....

Wat is nu mooier dan samen met de kunst bezig te zijn.

Samen zoeken naar nieuwe onderwerpen om die op foto of papier vast te leggen.

Thuis uitwerken en aan elkaar presenteren om te komen tot resultaten die we jullie nu kunnen laten zien in onze eerste gezamenlijke expositie.



Cobi Rixsen (Margraten, 1966) bezorgt ons een nog beter gevoel van het heerlijk wandelen door de mooie natuur door deze momenten vast te leggen op de gevoelige plaat. Het samen genieten van de natuurlijke pracht en haar schoonheid kan nu in Parc Imstenrade. Laat jullie meenemen op Cobi's fotografische wandelingen.

Ieder beeld vertelt een nieuw verhaal, opgehaald op onze vele vakanties en tripjes in Nederland en ver daarbuiten. Waan je weer heerlijk op vakantie door

te kijken naar de verhalen van Cobi.

Wim Rixsen (Bunde, 1964) benadert zijn te creëren schilderijen, en objecten, als het ware, vanuit een sprookjeswereld. Zijn werken laten de essentie zien van een droomwereld, met alle daarbij behorende pracht en praal. Vertellen met verf. De kwasten laten spreken. Proberen de beweging met kleuren te vangen. Enige oneliners die het werk van Wim samenvatten. De materialen verschillen van aquarel, via acryl tot olieverf. Af en toe maken de accenten met potlood of krijt de finishing touch. Iedere kijkbeurt levert weer nieuwe fantasieën op die je meesleuren in een nieuw kunstavontuur.

Angela Stassen, 1^e etage en vitrines Bosanemoon



Ik ben Angela Stassen, 63 jaar en woonachtig in Wijnandsrade. Ik ben 15 jaar geleden begonnen met het maken van kunst. Buiten de Acrylic Ink schilderijen die te zien zijn op Parc Imstenrade maak ik ook beelden, schalen, sierraden en maak ik canvas schilderijen met acrylverf. Ik maak mijn kunst op intuïtie vanuit hart en ziel en hoop dat mijn werk jullie aanspreekt.

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Bijmakers
Coördinator Kunst & Cultuur
Residentie Parc Imstenrade
l.bijmakers@vitalisgroep.nl